



Praktijk Mooi anders.

PRAKTIJK MOOI ANDERS – voor ouders/verzorgers

Praktijk Mooi Anders wil er zijn voor die kinderen en jongeren die zich niet begrepen voelen of niet begrepen worden omdat het denken, voelen en/of leren 'anders' gaat. De kinderen en jongeren met volle hoofden, chaos hoofden, dromerige hoofden. Met beweeglijke lijven, onhandige lijven. Kinderen en jongeren die veel details waarnemen, die hun eigen denkpaden en interesses volgen, die veel en sterk voelen of juist emoties lastig vinden.

Mijn insteek is om met kinderen en jongeren op een luchtige, laagdrempelige manier op onderzoek te gaan naar hun eigen gedrag, denk- en gevoelswereld. Om zichzelf beter te begrijpen, te laten ontdekken dat ze niet de enige zijn en te laten ervaren dat 'anders' ook mooi kan zijn.

Uiteindelijk met als groter doel om preventief te werken en verergering van de situatie te voorkomen en te voorkomen dat kinderen of jongeren te erg aan zichzelf gaan twijfelen, zichzelf 'dom of stom' gaan vinden en met minder plezier naar school gaan of botsen met thuis. Ik wil graag bijdragen aan het kunnen blijven ontwikkelen en groeien van kinderen en jongeren.

Dit samen met u als ouders/verzorgers en ook met school.

Een kind of jongere kan daarbij niet los worden gezien van zijn ouders of verzorgers. Om de vertaalslag te maken van de individuele begeleiding naar de dagelijkse leefomgeving van een kind of jongere, zijn oudergesprekken daarbij essentieel. Eventueel aangevuld met ouderbegeleiding.

De begeleiding heeft in principe een kortdurend karakter. Vanuit de gedachte om 'even' mee te lopen met jullie als gezin en daarna weer te vertrouwen op jullie eigen kunnen. Samen met school. Wanneer ik denk dat er meer of andere hulp nodig is, zal ik dit benoemen en doorverwijzen. Altijd in overleg.

Goed om te weten: Ik stel geen diagnoses. Wel kan ik na een diagnose meedenken en samen woorden geven aan wat dit voor jullie betekent in het dagelijks leven.