



Praktijk Mooi anders.

PRAKTIJK MOOI ANDERS – voor nieuwsgierige kinderen en jongeren

Hoi! Ik ben Noor Septer.

Mijn beroep heet Orthopedagoog met een sjiek woord. Het betekent dat ik geleerd heb om kinderen en jongeren te helpen op het moment dat je er zelf even niet uitkomt, of met je ouders, of met school.

Omdat je bijvoorbeeld:

- snel of vaak boos wordt
- je veel denkt
- een vol hoofd hebt
- je je al lange tijd verdrietig voelt
- heel veel voelt of je ‘anders’ voelt en niet snapt waarom

Ik help daarbij niet alleen jou, maar ook je ouders. Ook kan ik met school gaan praten. Ik geloof daarbij in jouw eigen kracht en creativiteit. Vaak heb je zelf al dingen uitprobeerd of bedacht om om te gaan met dat wat jij (of anderen) lastig vindt, soms helpt dat en soms is dat minder handig. Soms doe je iets zonder dat je het zelf door hebt.

Samen gaan we op onderzoek uit en ontdekken we wat werkt voor jou. Ik help je woorden of beelden te geven bij wat je merkt én kan je helpen dit aan je ouders en je school te vertellen. Om je zo fijner te voelen, een rustiger hoofd te hebben, jezelf beter te begrijpen. En hopelijk te merken: anders is mooi 😊

Dit kunnen we doen door te spelen, door te praten, door te lopen, door te maken. Net wat past voor jou.

Mijn begeleiding is altijd van korte duur.

En als ik denk dat jij of je ouders meer hulp kunnen gebruiken, dan zal ik dat zeggen en iemand anders aanraden.